

Marker volkslied (Tekst en muziek: Meester Klarenbeek)

- 1) Klein is het plekje te midden der zee.
Laag zijn de dijkjes en smal is de ree.
Rank zijn de scheepjes, en talrijk het vee.
Waar wij beminnen de rust en de vree.

*Refrein: Kleine plek ons 't liefst op aarde,
Erfdeel der vaad'ren door strijd en gevaar.
Nimmer verliest ge voor ons uwe waarde,
dat dan de Here u veilig bewaar.*

- 2) Klein zijn de huisjes met heldere kleur.
Fris zijn de landjes in zomerse fleur .
Rein zijn de kamertjes, gastvrij de deur.
Bloemige kleedjes te kust en te keur .

*Refrein: Kleine plek ons 't liefst op aarde,
Erfdeel der vaad'ren door strijd en gevaar.
Nimmer verliest ge voor ons uwe waarde,
dat dan de Here u veilig bewaar.*



**PROGRAMMA BOEKJE
2011**





29 & 30 april 2011

Wij vragen de bewoners van de Kerkbuurt er rekening mee te houden dat het gedeelte vanaf de Wilhelmina-brug tot aan Kerkbuurt 94, autovrij gehouden dient te worden vanaf vrijdag 29 april 18.00 uur tot en met zaterdag 30 april.

Vrijdag 29 april 2011 : Sponsorloop

Oranje sponsorloop, voor de D, E en F-pupillen
Georganiseerd door S.V. Marken.
Start om 19.00 uur, vanaf het Kerkplein.
Inschrijven vanaf 18.45 uur.



In dorpen en in steden hebben kinderen dan vrij.
Soms is er een aubade, zijn er kinderspelen op het plein.
De kindervrijmarkt – o, zo druk – is altijd een succes.
Want op zo'n Koninklijke feestdag gaat toch alles best!

*Refrein: Nederlanders, medelanders vieren Koninginnedag
(2 x) met rood-wit-blauwe vlaggen en een vrolijke lach.*

Het lijkt dan of de mensen in het land familie zijn.
Men praat en speelt, men eet en drinkt
met iedereen en vindt dat fijn.
Zo zou het alle dagen in ons landje moeten gaan.
Verdraagzaamheid en hulpvaardig samen in het leven staan!

*Refrein: Nederlanders, medelanders vieren Koninginnedag
(2 x) met rood-wit-blauwe vlaggen en een vrolijke lach.*

Komt laten wij nu samen zingen

Alle mensen, alle kind'ren
zetten saam dit liedje in
want we eren met dit zingen
onze jarige vorstin.

*Refr.: Komt laten wij nu samen zingen voor onze koningin
Hiep hoera, leve onze vorstin*

Samen hopen wij van harte
dat zij lang regeren mag
zodat wij nog vele keren
kunnen zingen bij de vlag.

*Refr.: Komt laten wij nu samen zingen voor onze koningin
Hiep hoera, leve onze vorstin*

Wilhelmus

Wilhelmus van Nassouwe,
ben ik van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op u zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmer meer!
Dat ik toch vroom mag
blijven,
uw dienaar te aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.



De kinderen zingen:

Feest in het land

In Huis ten Bosch te 's-Gravenhage woont de koningin.
Op eenendertig januari viert zij feest met haar gezin.
Want dan is zij echt jarig en er is oranje taart.
Maar wij doen dat pas eind april. En weet je hoe dat gaat?

*Refrein: Nederlanders, medelanders vieren Koninginnedag
(2 x) met rood-wit-blauwe vlaggen en een vrolijke lach.*

Zaterdag 30 april 2011 : Koninginnedag

- 7.00 uur Reveille door leden van de Christelijke
Muziekvereniging 'Juliana'
- 8.00 Vlaghijsen door de militairen op het Kerkplein
- 10.00 Rondgang door Marken met de schoolkinderen
en Chr. Muziekver. 'Juliana' eindigend op het
Kerkplein
- 10.30 Aubade op het Kerkplein
- 11.00 Schoolkinderen en 'Juliana' lopen naar
De Rietlandenschool
- 11.00 Koffie voor de gehele Marker bevolking,
bij de Zonnewijzer
- 13.00 (Kinder)markt op en nabij het Kerkplein
- 11.00 - 12.00 Optreden 'Marker Brass Ensemble'
- 12.30 - 13.15 Optreden Feestband van 'Juliana'
- 13.45 - 14.30 Optreden 'BotR' (Bears on the Road)
- 15.00 - 15.45 Optreden 'Road2Nowhere'
- 15.45 - 16.45 Zanguurtje met Ina van Veen
- 17.00 - 17.45 Optreden 'De Kokosmakronen'

Naast de Grote Kerk zal de gehele middag een springkussen staan, voor de jeugd tot en met 12 jaar.

Bij de kraam van de Oranjevereniging zal een klein ballenbad staan voor de allerkleinsten.

Tijdens de markt zal Clown Peppino zijn kunsten vertonen.



Marktreglement

1. Kramen ophalen bij Dorpshuis Het Trefpunt, vanaf 12.00 uur
2. De plaats van de kraam wordt aangegeven door de Oranjevereniging
3. De markt eindigt om 17.00 uur
4. Na het afbreken van de kraam, deze weer terugbrengen bij / op de kar
5. De plek waar de kraam heeft gestaan schoon achterlaten
6. Lege dozen en vuilnis in de container deponeren

De kindermarkt is alleen bestemd voor kinderen!

Veel plezier en gezelligheid gewenst!

Woensdag 4 mei 2011 : Dodenherdenking

Aanvang 19.30 uur.

Dodenherdenking in dorpshuis 'Het Trefpunt', met medewerking van Chr. gemengd koor 'Marcantat', Chr. muziekvereniging 'Juliana' en enkele kinderen van Chr. basisschool 'De Rietlanden'.

Donderdag 5 mei 2011 : Kienen

Aanvang 19.30 uur, kantine open om 19.00 uur.

Kienen in de kantine van de S.V. Marken, voor leden van de Chr. Oranjevereniging van 60 jaar en ouder. Het kienen wordt georganiseerd in samenwerking met de Stichting Welzijn Ouderen Marken. Entree € 3.- p.p.

Diegenen die slecht ter been zijn kunnen voor de activiteiten op 4 mei (Dodenherdenking) en/of 5 mei (Kienen), opgehaald worden en natuurlijk ook weer thuisgebracht worden.

Hiervoor graag contact opnemen met Chris en Lijsje Haaring ☎ 601755.