

Marker volkslied

Tekst en muziek: Meester Klarenbeek

- 1) Klein is het plekje te midden der zee.
Laag zijn de dijkjes en smal is de ree.
Rank zijn de scheepjes, en talrijk het vee.
Waar wij beminnen de rust en de vree.

*Refrein: Kleine plek ons 't liefst op aarde,
Erfdeel der vaad'ren door strijd en gevaar.
Nimmer verliest ge voor ons uwe waarde,
dat dan de Here u veilig bewaar.*

- 2) Klein zijn de huisjes met heldere kleur.
Fris zijn de landjes in zomerse fleur .
Rein zijn de kamertjes, gastvrij de deur.
Bloemige kleedjes te kust en te keur .

Refrein: Kleine plek, enz...



PROGRAMMA BOEKJE KONINGS DAG 2015



Goedendag mede Markers, feestvierders,

Welkom voor alweer de tweede keer op onze Koningsdag en nu wel op de correcte datum. Deze feestdag op Marken is eigenlijk altijd bijzonder, maar ik wil u via dit programma wel wijzen op het geweldige feit dat wij als vereniging al 79 jaar de organisatie van dit feest en al het andere dat met ons koningshuis te maken heeft, op ons kunnen en mogen nemen. Wij kunnen dit, doordat wij als enige vereniging op Marken nagenoeg alle inwoners tot onze donateurs mogen rekenen. Nagenoeg een vanzelfsprekendheid, want we vieren per slot van rekening allemaal feest eind april op nu Koningsdag. Helaas zien we dat dit gebruik bij nieuwe inwoners niet zo vanzelfsprekend is. Wij doen dan ook een beroep op alle Markers om deze goede gewoonte in stand te houden en te propageren bij uw nieuwe burens.

Daarnaast is het ook dit jaar 70 jaren geleden dat de geallieerde strijdkrachten ons hebben bevrijd van de Duitse bezetters. Elk jaar herdenken wij de mensen die het hoogste offer voor onze vrijheid toen, in de Tweede Wereldoorlog en nadien in andere conflicten hebben gebracht. Eens in de vijf jaar vieren wij ook de bevrijding op 5 mei met extra festiviteiten, ook weer op Marken zoals u verderop in dit programma kunt lezen.

Tot slot toch nog een oproep. Hoewel uw bestuur nog steeds elk jaar enthousiast deze organisatie op zich neemt, is versterking, maar met name verjonging van het bestuur van harte welkom. Nieuwe inbreng en met name nieuwe ideeën die de jeugd voor ons feest kunnen behouden, zijn volgens ons hard nodig. Dus wie zin heeft, meld je bij iemand van het bestuur, al is het alleen maar om een keer vrijblijvend mee te lopen.

Gelukkig mogen wij als Oranjevereniging, met de hulp van vele anderen met name de Stichting Marker Jongeren en Juliana, de verjaardag van onze Koning en onze bevrijding vieren en er samen met u een geweldig feest van maken. Wij hopen dat u zoals altijd in groten getale aanwezig kunt en zult zijn om beide dagen in de gebruikelijke gezelligheid samen te komen !!!

26 en 27 april

Wij vragen de bewoners van de Kerkbuurt er rekening mee te houden dat het gedeelte vanaf de Wilhelmina-brug tot aan Kerkbuurt 94, autovrij gehouden dient te worden vanaf zondag 26 april 14.00 uur tot en met maandag 27 april. Houdt u zich daar a.u.b. aan!



Leve de koning!

Hoor je 's morgens de trompet, kom dan heel snel uit je bed.

Hangt de vlag al uit het raam? Ja, dat heb ik net gedaan.

Ook de koning die viert mee, kijk maar eens op de tv.

Jongens, meisjes, kom nu gauw, want heel het dorp is rood, wit, blauw.

*Refrein: Want het is koningsdag, ja het is koningsdag,
leve de koning! (2x)*

Massa's mensen op de been. Oranje is het om ons heen.

De burgemeester gaat nu praten, houd haar heel goed in de gaten.

Uit heel veel mensenlongen wordt 't Wilhelmus meegezongen.

Mooie tonen niet gewoon op fluit, viool en saxofoon.

*Refrein: Want het is koningsdag, ja het is koningsdag,
leve de koning! (2x)*

Een leuk kraampje vol met snoep, of een kleedje op de stoep.

Auto's, poppen, boeken, spellen, zoveel spullen, niet te tellen.

Lekker drinken, lekker eten, heel gezellig, zeker weten.

Nee, niets moet en alles mag op deze koningsdag.

*Refrein: Want het is koningsdag, ja het is koningsdag,
leve de koning! (2x)*



Wilhelmus

Wilhelmus van Nassouwe,
ben ik van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op u zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmer meer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar te aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.



De kinderen zingen:

Hieperdepiep hoera want het is koningsdag!

Lang zal hij leven, lang zal hij leven,
lang zal hij leven in de gloria.

't Is feest, 't is feest want de koning die is jarig.

1. We klappen in de handen en zwaaien met de vlag.

't Is feest, 't is feest, heel het land is mooi oranje.

Hieperdepiep hoera want het is koningsdag!

2. We stampen met de voeten en zwaaien met de vlag.

3. We draaien nu een rondje en zwaaien met de vlag.

Maandag 27 april Koningsdag



7.00u Reveille door leden van de Chr. Muz. Ver.
Juliana Marken

8.00u Vlag hijsen door de militairen op het Kerkplein

10.00u Rondgang door Marken met de
schoolkinderen en Chr. Muz. Ver. Juliana,
eindigend op het Kerkplein

10.30u Aubade op het Kerkplein

11.00u Schoolkinderen en "Juliana" lopen naar
De Rietlandenschool en krijgen wat lekkers

11.00u Koffie voor de gehele Marker bevolking,
bij de Zonnewijzer

13.00u (Kindervrij)markt op en nabij het Kerkplein

11.00u - 12.00u Optreden van Het Marker Brass Ensemble

12.30u - 14.00u Optreden van Road2Nowhere

14.30u -15.30u Zanguurtje m.m.v. de feestband van Juliana
en Nick en Maikel

16.00u - 17.30u Optreden van De Kokosmakronen

Om 18.00 uur sluit de bar!

Van 13.00-17.00u staat op het Kerkplein een springkussen, voor de jeugd t/m 12 jaar.

Ook zal daar een klein ballenbad staan voor de allerkleinsten.

Clown Peppino loopt rond om zijn kunsten te vertonen.

*De Chr. Oranjevereniging 'Marken & Oranje' is geen oppas:
Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen kind!*



Marktrechtlement

1. Kramen ophalen vanaf 12.00 uur
2. De plaats van de kraam wordt aangegeven door de Oranjevereniging
3. De markt eindigt om 17.00 uur
4. Na het afbreken van de kraam, deze weer terugbrengen bij / op de kar
5. De plek waar de kraam heeft gestaan schoon achterlaten
6. Lege dozen en vuilnis in de container deponeren

De marktkramen komen ter hoogte van Kerkbuurt 1 te staan en de kindervrijmarkt is op het Kerkplein.

De kindervrijmarkt is alleen bestemd voor kinderen!

Veel plezier en gezelligheid gewenst!

Maandag 4 mei Dodenherdenking



Aanvang 19.15 uur.

Dodenherdenking in dorps huis 't Trefpunt.

Aansluitend zal buiten bij het monument om 20.00 uur

2 minuten stilte worden gehouden.

Er zullen kransen worden gelegd en er bestaat gelegenheid om bloemen neer te leggen.

Met medewerking van Chr. Gem. Koor Marcantat, de Chr. Muziekvereniging 'Juliana' en enkele kinderen van de Chr. Basisschool 'De Rietlanden'.

Dinsdag 5 mei Bevrijdingsdag

9.00u Vlag hijsen op het Kerkplein met militairen en Muziekvereniging 'Juliana'

Vervolgens rondgang door Marken

9.30u Koffie voor iedereen op het Kerkplein

10.00u Vaderlandse liederen zingen op het Kerkplein

10.30u Bevrijdingscocktail voor iedereen van 18 jaar en ouder en een ijsje voor de jeugd tot 18 jaar

11.30u Bevrijdingsvuur komt aan op het Kerkplein

11.45u Ontsteking van het Bevrijdingsvuur

10.00-13.00u tap van SMJ op het Kerkplein

15.00u Kienen in de kantine van de S.V. Marken, voor leden van de Chr. Oranjevereniging van 60 jaar en ouder. Dit wordt georganiseerd in samenwerking met de SWOM. **Entree € 5.- p.p.**

Diegenen die slecht ter been zijn kunnen voor de Dodenherdenking op 4 mei en/of het kienen op 5 mei, opgehaald worden en natuurlijk ook weer thuisgebracht. Hiervoor graag contact opnemen met Marten en Neeltje van Altena, ☎ (0299) 601930.

