

Protestants Marken



Jaargang 10 nummer : 37

verschijnt wekelijks

Zaterdag 10 september 2016

Kerkdienst zondag 11 september 2016

Patmoskerk

10.00 uur	Ds. M. Visser, Wezep
Organist	Hans Jütte
Koster(s)	Jj. Commandeur en F. Visser
Schoollied	Lied 1008
Schoollied lezen	Jill Nanninga
Crèche	Jannie Schipper en Ursula Roos
Kindernevendienst	Daniëlle Springer en Trijntje Jacoba Boes

De eerste collecte is bestemd voor:
Project Waterlandse Gemeenten

De tweede collecte is bestemd voor
Kerk

Na de dienst is er koffiedrinken in de hal van de kerk verzorgd door de ouderlingen

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	11 september	Lucas 15:1-10	Zorg
Maandag	12 september	Lucas 15:11-32	Een vader die uitkijkt
Dinsdag	13 september	1 Timoteüs 4:11-5:2	Familieonderricht
Woensdag	14 september	1 Timoteüs 5:3-16	Algemene Nabestaanden Wet
Donderdag	15 september	1 Timoteüs 5:17-25	Zorgvuldigheid
Vrijdag	16 september	1 Timoteüs 6:1-10	Hoger onderwijs: wees tevreden
Zaterdag	17 september	1 Timoteüs 6:11-21	Genade voor iedereen

L I E F D E

Van iemand die mij dierbaar is, ontving ik per post een scheurkalenderblaadje over "liefde". Dat stukje spreekt mij zo aan waardoor ik dit middels dit kerkblad met een ieder wil delen.

"Liefde." Eén van de groeiende psychologische problemen waar mensen mee worstelen is de vereenzaming. Eén van de grootste diensten die iemand tegenwoordig kan verlenen is: een goede luisteraar zijn. Veel mensen hebben niet alleen behoefte aan iemand die hen liefhebt, maar die ook luisteren wil. Wanneer men God van ganser harte liefheeft, bezit men ook de mogelijkheid om de naaste lief te hebben. De diepste behoefte van de wereld van vandaag is niet meer wetenschap, niet betere sociale voorzieningen, niet meer onderwijs, niet meer kennis, niet meer macht, zelfs niet meer preken – de diepste behoefte is: liefde. En de enige manier om liefde te schenken is door een bovennatuurlijke daad van de Heilige Geest, die ons leven verandert. De liefde, die God geeft is niet de gewone liefde zoals men die in de wereld aantreft. Wanneer wij de naaste liefhebben is dat geen natuurlijk proces: het is God die liefheeft door ons. Als u hem dat wil toestaan zal God u zijn liefde schenken. (Billy Graham)

Wekelijks ervaar ik dat er behoefte is aan een luisterend oor. Het is bijzonder om te merken dat mensen bij een vreemde vaak opener zijn. Ze durven meer zeggen over wat ze denken en voelen in de laatste fase van hun leven. Aandacht, er zijn, is vaak belangrijker dan iets doen. Om een luisterend oor te kunnen bieden en aandacht te kunnen geven is gebed nodig.

Wij houden van andere mensen of we zeggen dat we van andere mensen houden wanneer zij ons een goed gevoel geven. Onze liefde is niet alleen voorwaardelijk, zij is ook onvoorspelbaar. Wij hebben lief op basis van gevoelens en emoties die van het ene op het andere moment kunnen veranderen. Het aantal echtscheidingen is extreem hoog. Onvoorwaardelijke liefde wat is dat? De liefde die ouders voor hun kinderen hebben lijkt zo dicht mogelijk bij onvoorwaardelijke liefde te komen.

Gods liefde stijgt ver uit boven de menselijke definitie van liefde, tot een hoogte die voor ons moeilijk te bevatten is. God is liefde en Zijn liefde verschilt sterk van menselijke liefde. Gods liefde is onvoorwaardelijk en is niet gebaseerd op gevoelens of emoties. God houdt niet van ons omdat het zo gemakkelijk is om van ons te houden of omdat wij Hem een goed gevoel geven. Hij houdt van ons omdat Hij liefde is. Hij schiep ons om een liefdevolle relatie met Hem te hebben. Hij offerde Zijn eigen Zoon om die relatie te herstellen.

Jezus zegt ons: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Wanneer wij God de ereplaats in ons hart geven, zullen wij Hem ook de eerste plaats in ons leven geven.

Laatst raakte ik aan de overkant van de Gouwe in gesprek met een aantal personen over van alles en nog wat. Misschien had ik wel laten doorschemeren dat God voor mij belangrijk is. Zo begon er één over een programma dat hij toevallig op de TV had gezien. Verontwaardigd was hij door een uitspraak van iemand die zei: dat God op de eerste plaats kwam in zijn/haar leven. Nou daar begreep hij helemaal niks van en vond dat maar een rare uitspraak want voor hem kwam zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en allen die hem lief waren op de eerste plaats. Ja, God stond bij hem ergens achter in de rij... Zijn verontwaardiging werd nog groter toen ik aangaf dat God bij mij ook op de eerste plaats komt. Ik denk dat hij mij op dat moment maar een vreemd mens vond... Nadien word ik door hem steeds vriendelijk begroet...

Aaltje Zeeman

Voorbede

1. Wil met hen zijn die rouw dragen, ontferm U over hen.
2. Zorg voor de zieken Heer, laten zij niet vergeefs op Uw bijstand wachten.
3. Maak van ons mensen met een hart dat niet alleen klopt, maar ook bewogen kan zijn.
4. Wilt U zijn met de hulporganisaties. Dat ze hen helpen wie geen helper heeft.
5. Laat niet los Heer, zij die van de kerk zijn afgedwaald of vervreemd.
6. Leer ons dat wanneer wij Uw woord delen met anderen, dit vermenigvuldigen wordt.
7. Wees met uw volk Israël. Dat we ons als Gemeente van Jezus Christus bewust mogen zijn van de bijzondere taak welke dit volk draagt.

Ria Kaars

Giften.

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van € 20,= en van € 50,=.

Tevens een gift ontvangen voor de kerk een bedrag van € 100,=.

Hartelijk dank.

Collega van kerkrentmeesters.

Opbrengst collecten zondag 4 september 2016

De eerste collecte bestemd voor Kerk-in-Actie Vredesweek € 162,55

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 144,65

Kerken in Syrië hebben het moeilijk. Na vijf jaar uitzichtloze burgeroorlog zijn 12 miljoen van de 18 miljoen Syriërs op drift. Ook de kerken worden zwaar getroffen. Twee derde van hun leden is gevlucht, weg van geweld, armoede en ellende. Libanon, Irak en Jordanië zijn overstroomd met vluchtelingen.

De kerk in het Midden-Oosten houdt haar deuren open en biedt mensen hulp met voedselpakketten en onderdak. Ze delen wat ze hebben. Maar de rek lijkt eruit. Veel meer vluchtelingen kunnen kerken niet bergen. Toch houden ze stand, soms tegen beter weten in. Ze voelen zich regelmatig alleen staan.

Kerk in Actie luidt de noodklok voor kerken in het Midden-Oosten. Ons gebed en onze steun zijn hard nodig zodat zij volhouden. Samen zijn we de kerk in actie, en willen delen van wat ons gegeven is. Steun de kerk in het Midden-Oosten tijdens de actieweek van 17 t/m 25 september.

Kerk in Actie geeft thans een Magazine uit, ZOUT, in dit blad wordt verteld wat er gebeurt en hoe het is om op de vlucht te zijn, om u een beeld te geven hoe schrijnend de situatie is. Van dit blad ZOUT ligt een aantal exemplaren in de hal van onze Patmoskerk, bedoeld om mee te nemen dus schroom niet en neem een beetje ZOUT mee.

Over de collecte zal de Diaconie later deze maand informatie geven in dit kerkblad.

Namens de Zendings- en Evangelisatiecommissie, Anneke Commandeur

Zondag. De gastpredikant van deze zondag werd in 2000 door onze kerk uitgezonden als zendeling naar Thailand. Daar stichtte hij verschillende gemeenten in voorheen met het evangelie onbereikte gebieden. In 2015 keerde hij met zijn gezin terug naar Nederland. Hij behield zijn preek-en sacramentsbevoegdheid binnen de PKN, maar werd directeur van de door hemzelf opgerichte stichting GlobalRize. Naast deze parttimefunctie is hij ook nog mede-eigenaar van een softwarebedrijf. GlobalRize houdt zich bezig met zending via internet. Zoals: Bijbelpagina's op Facebook, Bijbelcursussen, Christelijke digitale bibliotheken en dat in veertien verschillende talen. Graag wens ik de gemeente samen met hem een fijne zondag!

Zieken. Br. C. J. Visser, Kerkbuurt 99 werd ontslagen uit het ziekenhuis en was afgelopen zondag al weer kerkganger. Mooi nieuws dus, maar hij moet nog wel een traject van revalidatie gaan. Zr. N. Uithuisje-Zeeman, Kerkbuurt 188 mocht eveneens thuiskomen uit het ziekenhuis. Met een hart vol dankbaarheid na een geslaagde operatie! Ook denken we aan de zieken thuis een aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Vooruitblik. Graag wijs ik alvast op de jeugd/gezinsdienst van 18 september a.s. ter opening van het nieuwe winterseizoen. Muzikale medewerking: het leerlingenorkest van Christelijke Muziekvereniging Juliana o.l.v. Henk Ummels. Het thema van deze dienst is: feest voor iedereen!

Aansluitend aan deze jeugd/gezinsdienst vieren we met de gemeente: 5 jaar Protestantse Gemeente Marken. Met een gevarieerd programma voor jong en oud(er). Rond de klok van 15.00 uur sluiten we deze Gemeentezondag dan af met een Vesper. Hopelijk mogen we een flink aantal gemeenteleden begroeten! In verband met de gezamenlijke lunch is het handig voor de voorbereidingscommissie als je je opgeeft voor deze activiteit. Je kon dat al in het vorige kerkblad lezen. Dan weten ze hoeveel broodjes ze moeten smeren en/of: hoeveel kroketten ze moeten bestellen bij Bertus, of zoiets. Je begrijpt: ik verzin ook maar wat, want ik zit niet in de activiteitencommissie. Ik hoop alleen de Jeugddienst en de Vesper te leiden op die dag. Maar even serieus dan: laat vóór 12 september a.s. aan Luutje van Diepen -Schipper, Jan Sijmen Roos of Hein Pieter Zeeman weten of we op je mogen rekenen met de lunch. Dat is wel zo handig! Ik zie uit naar een feestelijke zondag met elkaar. Ieder onderdeel van deze zondag is uiteraard ook afzonderlijk te bezoeken!

Tenslotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. H. Dekker.

COLLECTE en PRESENTATIE PROJECT "WATERLANDSE DIACONIEËN"

Zondag 11 september a.s. is de collecte van de Diaconie bestemd voor het Project Waterlandse Diaconieën. Zoals u weet steunen we dit vanaf 1 januari 2016 samen met een aantal andere diaconieën uit het Waterlandse.

In deze dienst komt Thea Meenks, de Monnickendamse coördinator, iets vertellen over het project, wat ten goede komt aan Casa Recanto te Brazilië. Zoals u uit eerdere publicaties al weet, gaat het om een opvanghuis voor kinderen die op straat leven, vaak afkomstig uit de sloppenwijken, en voor kinderen in de gevangenissen. Casa Recanto is 1 van de 8 huizen van Jeugd met een Opdracht in Belo Horizonte in Brazilië. Alle huizen van Jeugd met een Opdracht worden in stand gehouden door giften.

Sinds augustus 2015 is een team van Jeugd met een Opdracht werkzaam in het Casa Recanto gebouw. Het team is heel blij met dit gebouw, omdat het op slechts 15 minuten loopafstand van het centrum van de miljoenenstad Belo Horizonte ligt. Kinderen van de straat kunnen er langs komen voor een douche, schone kleding, maaltijd, spelletjes enz. Maar bovenal om liefde te krijgen van mensen die hun laten merken dat ook zij er mogen zijn en dat God ook van hen houdt!

Voordat er optimaal gewerkt kan worden in huize Casa Recanto, zal er echter eerst flink verbouwd en opgeknapt moeten worden. Het onderhoud is namelijk erg achterstallig! Wat is er allemaal nodig om het opvanghuis goed bruikbaar te maken voor de straatkinderen? Vernieuwing: elektriciteit, riolering, deel van het dak, trappen waar de betonrot in zit, constructie garage en stoep wijzigen, zodat het busje binnen kan staan i.v.m. diefstal, vernieuwing en isolatie plafond in de grote verblijfsruimte, schilderwerk, scheidingsmuur tussen leefruimte zendelingen en inloopruimte. En wat héél belangrijk is dat er sanitaire voorzieningen gaan komen speciaal voor de straatjeugd.

De verbouwing wordt geschat op c.a. 25.000 – 30.000 euro. We sparen al ruim een half jaar voor dit doel en wat zou het mooi zijn als de Waterlandse Diaconieën aan het eind van het jaar een flink deel kunnen bijdragen aan de verbouwing van Casa Recanto! Zeer waarschijnlijk kan Thea Meenks ons al vertellen wat er met het geld van het eerste halfjaar is gedaan.

Namens de straatkinderen alvast hartelijk dank!

Namens de diaconie,
Eef Visser

Adressen Regionale Zorg instellingen

Ziekenhuis	A.M.C.	Meibergdreef	9	1105 AZ	Amsterdam
	VU	De Boelelaan	1117	1081 HV	Amsterdam
	Waterland	Waterlandlaan	250	1441 RN	Purmerend
	Boven IJ	Statenjachtstraat	1	1034 CS	Amsterdam
	O.L.V.G.	Oosterpark	9	1091 AC	Amsterdam
Verpleeghuis	Slotervaart	Louwesweg	6	1066 EC	Amsterdam
	Gouwzee	Kloosterbuurt	1	1131 HB	Volendam
	Molentocht	Persijnlaan	99	1447 EG	Purmerend
	Novawhere	Prof. Mr. J.P.Oudlaan	1	1411 HT	Purmerend
	De Die	Loenermark	900	1025 VR	Amsterdam
Zorgcentrum	De Meermin	Paulus Pietersstraat	1	1135 GS	Edam
	Swaensborch	Swaensborch	11	1141 VZ	Monnickendam

Gemeente Groei Groep.

Donderdagavond 15 september is dit winterseizoen, de eerste bijeenkomst van de *Gemeente Groei Groep*. Deze winter gaan wij ons bezighouden met de twee brieven van de apostel Petrus.

Petrus, haantje de voorste.

Petrus, de apostel die, met Jacobus en Johannes, tot de drie vertrouwelingen van de Here Jezus behoorde.

Petrus, de apostel die veel moest afleren om vervolgens veel te kunnen leren.

Van deze Petrus kunnen wij veel leren en hij kan ons tot voorbeeld zijn in onze eigen weg met onze Heer, Jezus Christus.

Petrus heeft twee brieven geschreven en in de NBV zijn deze twee brieven onderverdeeld in zeven thema's. Precies voldoende om ons als groep een seizoen lang bezig te houden en naar ik hoop veel te leren. In het schema hieronder staan de geplande data met het bijbehorende thema en te lezen gedeelte.

Alle mensen die al eerder deze 'groeï avonden' bezochten, maar ook diegene die nog nooit zijn geweest, zijn bij deze van harte uitgenodigd.

Wees van harte welkom op donderdagavond 15 september om 20.00 uur in de bovenzaal van gebouw Hoogh.

De data voor alle bijeenkomsten en het thema zijn:

donderdag 15 september, thema 1: Het nieuwe leven. 1 Petrus 1 vers 3 tot 2 vers 10

donderdag 6 oktober, thema 2: De goede levenswandel. 1 Petrus 2 vers 11 tot 3 vers 12

donderdag 8 december, thema 3: Het lijden in de eindtijd. 1 Petrus 3 vers 13 tot 4 vers 19

donderdag 19 januari, thema 4: Het gezag in de gemeente. 1 Petrus 5 vers 1 tot 14

donderdag 9 februari, thema 5: Maak uw roeping waar. 2 Petrus 1 vers 3 tot 11

donderdag 9 maart, thema 6: Waarschuwing tegen dwaling. 2 Petrus 1 vers 12 tot 2 vers 22

donderdag 6 april, thema 7: De dag van de Heer. 2 Petrus 3 vers 1 tot 18

Wij hopen op- en bidden met elkaar om een gezegend seizoen.

Kees Kersbergen