

LIED DER ZUIPTIENDAGSE

Je hebt er maanden lang naar uitgekeken,
de zuipweek, die komt er nu weer aan.
We zijn het dunne bloed weer aan het kweken,
en hangen met 'n allen aan de kraan.

De dagen kort, de nachten lang,
je lever staat in vuur en vlam.

Door al dat zuipen ben je constant zat,
een biertje hier, een biertje daar

dit wordt de zuipweek van het.... jaár,
en we vallen,.... dan weer gezellig met elkaar:

REFREIN:

't is weer de tijd om te gaan drinken,
te slokken, te zuipen, te klinken,
en het lijkt of er geen einde aan zal komen,
met al die kisten opgestapeld in een rij.

De box, die is weer vol met drank en eten,
de alcohol die staat weer aan de top.

We zullen deze tijd nooit meer vergeten,
en in je lijf daar vloeide zacht de drank.

We drinken wodka - jus d'orange,
en waren daardoor flink in trance.

We zitten met 'n allen op debank,
een mixie hier, een mixie daar

we hebben alles voor elkaar.

en stinken,..... allemaal weer naar de drank.

REFREIN: 't is weer.....

De tijd, die is gelukkig aangebroken,

de box, die is weer feestelijk versiert.

er wordt nu weer flink veel drank gezopen,

zodat de kisten bijna zijn geleegd.

en 's avonds zuipen we het hardst,

en daarom zie je weer geen barst.

de flessen zijn helaas weer heel snel leeg,

't is jammer dat het overgaat,

de centra is erbij gebaart.

't was gauw voorbij, 't is op, alleen de kater bleef.

REFREIN:

't is weer de tijd.....