

Wekelijks plaatsen wij op deze plek een luchtfoto die ergens boven de regio Waterland is geschoten. Op het kaartje geeft de pijl de kijkrichting van fotograaf Wim Egas aan.



#### Informatie Bestellen

Een afdruk van deze luchtfoto is na te bestellen op de website [www.fotostudiobeemster.nl](http://www.fotostudiobeemster.nl). Op de homepage webshop aanklikken. Voor eventuele vragen: Fotostudio Beemster 06-55704030

# Weg op de dijk viert in stilte zijn 60e verjaardag

Er kunnen meerdere redenen zijn om een luchtfoto van Wim Egas, die jaren geleden al eens in de krant heeft gestaan, nog een keer te publiceren. Bijvoorbeeld omdat het gewoon een prachtige foto is, waar je eindeloos naar kan blijven kij-

ken. Dat geldt voor deze foto van de verbindingdijk naar Marken. Maar er is nog een reden om de foto juist op dit moment nog een keer onder de aandacht te brengen. De weg op de verbindingdijk was namelijk deze week jarig. Afgelo-

pen woensdag, 10 juli, was het op de kop af 60 jaar geleden dat de weg werd geopend. Dat moment is bijna geruisloos voorbij gegaan: geen feestje, geen slingers, geen vlagvertoon. Alleen de website Markernieuws.com besteedde er

aandacht aan. En terecht, want de opening van de weg heeft grote gevolgen gehad voor Marken en zijn inwoners, maar ook voor bezoekers van het eiland, die niet meer waren aangewezen op de boot.

De dijk waarop de weg is aangelegd is iets ouder. Die was in oktober 1957 klaar. Het 50-jarig bestaan ervan werd in 2007 uitbundig gevierd, al was ten tijde van de aanleg lang niet iedereen op Marken gelukkig met die dijk. De

angst was dat de dijk het einde zou betekenen van het geloof en de klederdracht. Die angst is niet bewaarheid: de lokale dracht wordt weliswaar niet meer dagelijks gedragen, maar wordt nog wel degelijk in ere gehouden en ook

het geloof in God is nog niet verdwenen van Marken. Toen de dijk er eenmaal lag, en Marken officieel geen eiland meer was, duurde het nog bijna twee jaar voordat hij ook echt gebruikt kon worden. Het was geen comfor-

tabele asfaltweg zoals nu, en het leggen van al die klinkers nam nogal wat tijd in beslag. Op 10 juli 1959 werd de weg officieel geopend door burgemeester Bauke van Hout van de toen nog zelfstandige gemeente Marken.